

**1898 - 1998**

**100 Χρόνια**

από τη σφαγή του Ηρακλείου



**Δικηγορικός Σύλλογος**

**Ηρακλείου**

**1998**

# 1898 - 1998

## 100 Χρόνια

από τη σφαγή του Ηρακλείου και την  
αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου  
στρατιώτη από την Κρήτη

**Τ**οιν από 100 χρόνια στις 25 Αυγούστου 1898 παίχτηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο η τελευταία πράξη του κρητικού δράματος. Μπροστά στα έντομα βλέμματα της Ευρώπης ο τουρκικός όχλος κατάλληλα υποκινημένος χύθηκε στους δρόμους του Ηρακλείου, κατέσφαξε εκατοντάδες άμαχους χριστιανούς και πυρπόλησε την πόλη. Δυό μήνες ίσως αργότερα και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης θα πάρει το δρόμο για τον .... αγύριστο.



Το Ηράκλειο κατά την πυρπόλησή του από τους Τούρκους, τον Αύγουστο του 1898 (Μουσείο Αθηνών)

*Tínoς* énēken eξanéstη η *Κρήτη*; Διότι ο μεν Θεός  
éplasen autήν τον κάλλιστον τόπον της οικουμένης, οι  
δε *Τούρκοι* τον ανέδειξαν τον αθλιέστερον. Διότι έχει  
προϊόντα, αλλ' ουδέν εμπόριον, πόλεις, αλλ' ουδεμίαν  
οδόν, λιμένας αλλ' ουδένα ασφαλή όρμον, ποταμούς  
αλλ' ουδεμίαν γέφυραν, παιδας, αλλ' ουδεμίαν σχολήν,  
ηλιον, αλλ' ουδέν φώς.

*Oi Τούρκοι φέρουντι την νύκτα...*

*Eξanéstη, διότι η *Κρήτη* είναι Ελλάς και ουχί<sup>1</sup>  
Τουρκία, επειδή ο ξένος καθίσταται αφόρητος, επειδή ο  
καταθλίβων, ων ομόφυλος των καταθλιβομένων απο-  
βαίνει μισητός, μη ομόφιλος δε ων, φρικαλέος, επειδή  
δεσπότης βαρβαροφωνών εν της πατρίδι του Μίνωος  
και Ελεάρχου είναι αδύνατος.*

*Bíktar Oulgach*



**Φ**εβρουάριος του 1897 βρίσκει την Κρήτη σε μια εξαιρετικά πολύπλοκη και ιδιόμορφη πολιτικοστρατιωτική κατάσταση. Έχουν μόλις προηγηθεί οι εμπρησμοί και οι άγριες σφαγές των Χριστιανών στα Χανιά από τον τουρκικό όχλο, που προκαλούν σφοδρή εξέγερση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και αναγκάζουν την ελληνική κυβέρνηση (Δεληγιάννη), να εγκαταλείψει την παθητική στάση της και να επιχειρήσει την επίλυση του κρητικού προβλήματος με στρατιωτικά μέσα. Στις 25 Ιανουαρίου 1897 αποστέλλονται στη Μεγαλόνησο πολεμικά σκάφη με αρχηγό τον πρίγκηπα Γεώργιο και πέντε μέρες αργότερα στις 1/2/1898 αποβιβάζεται στο Κολυμπάρι η “φάλαγξ κατοχής”, ειδικό εκστρατευτικό σώμα 1500 ανδρών με επικεφαλής τον υπασπιστή του βασιλιά συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, ο οποίος υψώνει την ελληνική σημαία και κηρύσσει την κατάληψη της Κρήτης στο όνομα του Βασιλέα των Ελλήνων και την ένωσή της με την Ελλάδα.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Αυστρία) αντιδρούν ακαριαία. Στέλνουν πολεμικά πλοία στο νησί, αποβιβάζουν αγήματα, εμποδίζουν τις ελληνικές δυνάμεις να εισέλθουν στις πόλεις, βομβαρδίζουν την ελληνική σημαία στο Ακρωτήρι και επιβάλλουν καθεστώς διεθνούς κατοχής στην Κρήτη. Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν το Ηράκλειο, οι Ρώσοι το Ρέθυμνο, οι Γάλλοι τη Σητεία, οι Αυστριακοί τον Κίσσαμο, οι Γερμανοί τη Σούδα, οι Ιταλοί την Ιεράπετρα και όλοι μαζί τα Χανιά.



Ο Τιμ. Βάσσος συσκέπτεται με κρήτες και έλληνες μετά τον βομβαρδισμό του Ακρωτηρίου από τις Μεγ. Δυνάμεις

Έτσι στο νησί υπάρχουν πλέον τρεις δυνάμεις κατοχής: Η Τουρκία με τον στρατιωτικό Διοικητή Ισμαήλ Μπέη, η Ελλάδα με τη φάλαγγα κατοχής υπό τον Τιμολέοντα Βάσσο και οι Μεγάλες Δυνάμεις με τους Ναυάρχους τους.

Αντίστοιχα εμφανίζονται τρεις λύσεις για τη διευθέτηση του Κορητικού Ζητήματος:

- **Η διατήρηση της Τούρκικης κυριαρχίας** στο νησί, λύση την οποία υποστηρίζει φανατικά η Γερμανία, που έχει αρχίσει να εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία. Τη λύση αυτή όμως απορρίπτουν οι άλλες Δυνάμεις και ειδικότερα η Αγγλία ο υπουργός εξωτερικών της οποίας λόρδος Salisbury έχει εκφράσει δημοσίως την απέχθειά του για τα εγκλήματα και τις ατιμίες του σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ.
- **Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.** Η λύση αυτή αποτελούσε τον διακαή πόθο της πλειοψηφίας των Κρητών, οι οποίοι στις 25/1/1897 με το ψήφισμα της Χαλέπας κήρυξαν για πολλοστή φορά την Ένωση “εν ονόματι του Θεού και της Πατρίδος” και ανταποκρινόταν στην επιθυμία της κοινής γνώμης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσέκρουε όμως στα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, που εξυπηρετούντο καλύτερα με τη διατήρηση του *status quo* στα Βαλκάνια.
- **Η αυτονομία της Κρήτης,** που πρότειναν οι Μεγάλες Δυνάμεις (πλην Γερμανίας) αλλά απέρριπταν κατηγορηματικά οι Τούρκοι και η πλειοψηφία των Κρητών. \*

---

\* Υπέρμαχος της Ένωσης υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ υποστηριχτής της αυτονομίας εμφανίζεται ο Μανούσος Κούνδουρος που πίστευε ότι η προβολή τέτοιου αιτήματος ήταν ακόμη πρόωρη. Ο Κούνδουρος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της “Μεταπολιτευτικής Επιτροπής”, που συνεστήθη το Σεπτέμβριο του 1895 από Κρήτες χριστιανούς με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους απέναντι στις αυθαιρεσίες των τουρκοκρητών. Τον Ιούνιο του 1896 η επιτροπή μετονομάσθηκε σε Επαναστατική Συνέλευση των Κρητών.

**Η** κήρυξη του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου (8 Απριλίου - 8 Μαΐου 1897) αναγάζει την Ελλάδα να ανακαλέσει στις 21 Απριλίου όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Κρήτη. Το νησί περιέρχεται στον πλήρη έλεγχο των Ναυάρχων, το συμβούλιο των οποίων υπό τον Ιταλό Canevaro και αργότερα τον Γάλλο Pottier αναλαμβάνει de facto τη διοίκηση του νησιού, ενώ η τουρκική διοίκηση περιορίζεται στα τελωνεία, τα ταχυδρομεία και τις φορολογικές υπηρεσίες.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, με την ελπίδα της ένωσης να διαψεύδεται για άλλη μια φορά, οι ηγέτες της κρητικής επανάστασης αναγκάζονται να αποδεχθούν τη λύση της αυτονομίας.

Στις 27 Ιουνίου 1897 συνέρχεται στους Αρμένους η Επαναστατική Συνέλευση με πρόεδρο τον μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Δωρόθεο. Λόγω των έντονων διαφωνιών μεταξύ των αυτονομιστών υπό τον Κούνδουρο και των ενωτικών υπό τον Βενιζέλο αναβάλλεται η λήψη απόφασης. Νέα συνέλευση στις 30/7/97 στους Αρμένους υπό την προεδρία του Βενιζέλου οδηγείται σε διάλυση για τους ίδιους λόγους. Στις 16 Οκτωβρίου 1987 συνέρχεται εκ νέου η Συνέλευση στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου με πρόεδρο τον Ιωάννη Σφακιανάκη. Οι πληρεξούσιοι αποδέχονται ομόφωνα τη λύση της αυτονομίας της Κρήτης, όπως άλλωστε είχε λίγο νωρίτερα αναγκαστεί να αποδεχτεί και η Ελλάδα μετά την ήττα του '97.

Στους μήνες που ακολουθούν επικρατεί ηρεμία. Οι Μεγάλες Δυνάμεις όμως αδρανούν και δεν προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων για αυτονομία του νησιού, πράγμα που προκαλεί την έντονη διαμαρτυρία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία σε επιστολή του προέδρου της Ι.Σφακιανάκη προς τον ναύαρχο Pottier με ημερομηνία 5 Ιουνίου 1898 αναφέρει:

«..Αλλά δεν πρέπει να αποκρύψωμεν ότι η ησυχία αύτη δεν δύναται να παραταθήει βραδύνη οριστικώς η ενάρεστος λύσις. Προς τοιαύτην παράτασιν η κατάστασης είναι λίαν πολύπλοκος και λίαν τεταμένη... Τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων αποτελεί διαρκώς πηγήν ερεθισμού και ανησυχίας. Δια τούτο τα πάντα εν τη νίσιν εισίνι μετέωρα και ουδείς γνωρίζει περί της αύριον. Ουδόλως λοιπόν παράδοξον εάν αρχίσουν εκ νέου να επικρατούν αι γνώμαι παρά πολλοίς των κατοίκων να μη φαίνεται απίθανος νέα ανάφλεξις. Οξεία ενέργεια εκ μέρους των Μεγ. Δυνάμεων προς πραγματοποίησιν του προκηρυχθέντος πολιτεύματος και διοικισμός του πρίγκηπος, δύναται να απαλλάξει από πολλών ακόμη κακών τον δυστυχή τούτον τόπον.»

Δυστυχώς η προφητική αυτή δήλωση επαληθεύτηκε 1,5 μήνα αργότερα.

Στις 5 Ιουλίου 1898 συνέρχεται η Συνέλευση στις Πλακούρες Ακρωτηρίου για να εγκρίνει το σχέδιο της προσωρινής διοίκησης του νησιού, που είχαν υποβάλει οι ναύαρχοι και οι πρόξενοι. Το σχέδιο εγκρίνεται ομόφωνα, αν και εκφράζονται από τα μέλη της επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της προσωρινής αυτής λύσης, που ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει “εμβάλωμα”. Διατυπώνεται δε στο σχετικό πρακτικό η θέση ότι: «Οι Ναύαρχοι εισίν ακραδάντως πεπεισμένοι ότι άνευ της αποκαρδύνσεως των Τουρκικών στρατευμάτων ουδέν οριστικόν δύναται να ιδρυθεί εν Κρήτη». Στην ίδια συνέλευση ορίζονται ως μέλη της προβλεπόμενης από το σχέδιο Εκτελεστικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ι. Σφακιανάκης αυτοδικαίως και οι Ελ. Βενιζέλος, Γ. Μυλωνογιαννάκης, Εμμ. Ζαχαράκης, Αντ. Χατζηδάκης και Ν. Γιαμαλάκης μετά από εκλογή. Αμέσως μετά την εκλογή της η Επιτροπή ορίζει έδρα την Χαλέπα όπου και εγκαθίσταται και αναλαμβάνει τη διοίκηση της Κρήτης πλην των τόπων που τελούσαν υπό την κατοχή των Μεγάλων Δυνάμεων.

Στις 13 Ιουλίου συνεδριάζει το συμβούλιο των Ναυάρχων παρουσία και των προξένων της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ρωσίας και οριστικοποιεί το κείμενο του προσωρινού πολιτεύματος της Κρήτης σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τη Συνέλευση τροποποίσεις.

Στις 18 Ιουλίου 1898 ο Ιωάννης Σφακιανάκης αναγγέλει επίσημα στον Κρητικό Λαό τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιεί το κείμενο με τις βάσεις του προσωρινού πολιτεύματος της Κρήτης.

Κατέβαστε την λαϊκή την παραδοσιακή μας Καταρά  
εις την πατρίδα μας και την πατρινή περιοχή μας  
καθ η μ. Ανατολήν, γι' αναβράσσεις για την Μ. Διεύρεσσ  
ανεγέρνετε :

Παρασημός αποδείξεως στην πατρίδα σας  
καταδικήσας ότιδες παρασημός αποδείξεως μας  
διατηρείται δέσμη πατρινής μας πατρίδας, δέσμη αποδείξεως  
οργανωμένης διάστημα (παραδοσιακή), γι' αυτόν τον  
την Επανάσταση

## Η Σφαγή του Ηρακλείου

τις 24 Αυγούστου 1898 έχουν κανονισθεί πλέον οι λεπτομέρειες του “προσωρινού πολιτεύματος” και οι ναύαρχοι, οι πρόξενοι και η Εκτελεστική Επιτροπή προχωρούν στην εγκατάσταση των διαφόρων αρχών στο εσωτερικό του νησιού. Έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς επεισόδια η εγκατάσταση των τελωνειακών αρχών στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο όμως θα υπογραφεί το πιο αιματηρό πρωτόκολλο εγκατάστασης, που συντάχθηκε ποτέ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας Τούρκοι της πόλης με την υποκίνηση του τουρκικού στρατού συγκεντρώνονται στις “Τρεις Καμάρες”, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Πλατεία Ελευθερίας, για να συννενοηθούν πώς θα αντιδράσουν στην εγκατάσταση των χριστιανών στο Τελωνείο Ηρακλείου.

Το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου, εορτής του προστάτη της Κορήτης Αγίου Τίτου, μεταβαίνουν στο Τελωνείο ο νέος διευθυντής του, Στυλιανός Αλεξίου και οι άλλοι χριστιανοί νεοδιορισμένοι υπάλληλοι για να αναλάβουν την υπηρεσία. Στον χώρο του τελωνείου βρίσκονται μια αγγλική περίπολος και αρκετοί Τούρκοι. Η πόρτα όμως είναι κλειδωμένη και οι Τούρκοι τελωνοφύλακες άφαντοι. Ειδοποιείται ο Άγγλος Συνταγματάρχης Ρήντ ο οποίος, συνοδευόμενος από τον Αλεξίου και έναν ακόμη από τους χριστιανούς υπαλλήλους, πηγαίνει στην οικία του Τούρκου Διοικητή Εδεχέμι από τον οποίο ζητά τα κλειδιά του τελωνείου. Σύμφωνα με συνέντευξη του Στυλιανού Αλεξίου στην εφημερίδα Σκοπι της 29/8/1898 (φύλλο 1084), όπως την αναφέρει ο γιός του Λευτέρης σε σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας “Νέα Χρονικά” το καλοκαίρι του 1948, ο Τούρκος εν μέσω φιλοφρονήσεων απαντά ότι δεν έχει εντόλη να παραδώσει το Τελωνείο.

« Τότε θα αναγκαστούμε να σπάσουμε την πόρτα, » απειλεί ο Ρήντ.

« Αφέντη μου, να την σπάσετε, αν έχετε τέτοια όρεξη», είναι η τελευταία κουβέντα του πασά.

Αντιλαμβανόμενος ότι απειλούνται επεισόδια, ο Ρήντ ζητά μεγαλύτερη στρατιωτική αγγλική δύναμη και στις 2,30 το μεσημέρι μεταβαίνει στον τόπο του τελωνείου με τον Αλεξίου, τους υπαλλήλους και μερικούς Άγγλους στρατιώτες για να διαρρήξουν την πόρτα. Ταυτόχρονα δίνει εντολή να κλείσει η πύλη του λιμανιού.

*T*η στιγμή εκείνη, ακούγονται οχλοβοή και πυροβολισμοί. Χιλιάδες άτακτοι Τούρκοι (βαζιθούζούκοι) κατεβαίνουν προς το λιμάνι και συναθροίζονται μπροστά στην πύλη, η οποία τελικά κλείνει, αφού όμως πρώτα μαχαιρώνεται ένας Άγγλος στρατιώτης από Τούρκο, που αμέσως πυροβολείται και σκοτώνεται. Ο θάνατος του Τούρκου δίνει το σύνθημα για την έναρξη των προσχεδιασμένων σφαγών. Μέσα από τις κραυγές του όχλου ο Αλεξίου ξεχωρίζει τις φράσεις:

Πάνω ντως μωρέ! Ιντα τσοι θωρούμ' ακόμη! Φωθιά και μαχαίρι τω γκια-ούρηδω!»

Οι Τούρκοι ξεχύνονται στη πόλη. Με μπιστόλια, μαχαίρια και τουφέκια σφάζουν και πυροβολούν όποιο Χριστιανό βρουν μπροστά τους, άντρα ή γυναίκα, γέρο ή παιδί. Ταυτόχρονα λεηλατούν τα χριστιανικά σπίτια και μαγαζιά και μετά περιχύνουν τις πόρτες τους με πετρέλαιο και βάζουν φωτιά καιόντας ξωντανούς όσους γλιτώνουν από τα μαχαίρια και τα μπιστόλια τους. Δεν διστάζουν να εισβάλουν ακόμη και σε τούρκικα σπίτια, όπου είχαν καταφύγει χριστιανοί. Ο Αλεξίου μαζί με μερικούς άλλους που βρίσκονταν στον αποκλεισμένο για τους Τούρκους χώρο του λιμανιού, καταφέρουν να σωθούν καταφεύγοντας στο αγγλικό υδροφόρο πλοίο “Τυρκούάς”. Αργότερα στην προαναφερόμενη συνέντευξή του περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το θέαμα της πυρπολημένης πόλης και τις οιμωγές των χριστιανών.

Σε άλλη του συνέντευξη, που δημοσιεύει η αθηναϊκή εφημερίδα «Εμπρός» στο φύλλο 652 της 29/8/1898, ο Αλεξίου αναφέρει :

«...Όλην την νύκτα εξακολουθεί η τρομερά αυτή κατάστασις. Εις το οινοποιείον του Κόρπη είχον καταφύγει 20 Χριστιανοί εξ ών εσώθησαν 6, των λοιπών καέντων εκ του πυρός. Αι κραυγαί των καιομένων και ψηνομένων ηκούντο μέχρι του λιμένος. Τα συμβάντα είναι ανώτερα πάσης παραστάσεως και περιγραφής. Αι δύο πλευραί της Βεζίρ τσαρσί (25ης Αυγούστου) εκάησαν. Το αγγλικό προξενείον, το γερμανικόν, το ισπανικόν, το αμερικανικόν και η οικία ένθα ήτο άλλοτε το ελληνικόν προξενείον κατεκάησαν. Εις τα καέντα προξενεία υπήρχον άπειρα εμπορεύματα των Χριστιανών, όλος τέλος ο πλούτος των εμπόρων του Ηρακλείου. Επίσης εις αυτά είχον τοποθετήσει και τα τιμαλφή των πολλαί οικογένειαι, πάντα δε ταύτα εκλάπησαν παρά του μαινομένου όχλου....Τα πάντα κατεστράφησαν, ηρημώθησαν, εκάησαν. Το χριστιανικόν αίμα ρέει άφθονον εις τας οδούς.»

Στο Αγγλικό προξενείο, που ήταν και η οικία του πρόξενου, Λυσίμαχου Καλοκαιρινού, (στη θέση ακριβώς όπου σήμερα βρίσκεται το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου), είχαν καταφύγει 30 περίπου Χριστιανοί. Από αυτούς δεν διασώθηκε κανείς. Από τους πρώτους που σκοτώθηκαν εκεί, ήταν ο ίδιος ο Άγγλος πρόξενος, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν και η κόρη του Σκεύω, σύζυγος N. Τσαγκάκη, που σφαγιάσθηκε μαζί με το μόλις 8 μηνών αγοράκι της, τα πεθερικά της και τους υπηρέτες τους.

Για τον αριθμό των θυμάτων της σφαγής δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Πολλών τα πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ, γιατί άλλα κάηκαν και άλλα συλλέχθηκαν από τους ίδιους τους Τούρκους στρατιώτες με εντολή του Εδεχέμ, για να παρουσιάσει μικρότερο αριθμό νεκρών. Σύμφωνα με τον Αλεξίου ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 800. Με τον υπολογισμό αυτό συμφωνεί και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής I.Σφακιανάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του προς τους Χριστιανούς της 30/8/1898 αναφέρει:

“...Από τας 1.000 - 1200 χριστιανικάς ψυχάς που ευρίσκοντο εντός της πόλεως μόνον 358 ως φαίνεται εσώθησαν. Οι λοιποί εύρον θάνατον μαρτυρικόν. Ολη η κινητή περιουσία των χριστιανών διηρπάγη και μέγας αριθμός οικιών και καταστημάτων παρεδόθησαν εις τας φλόγας...”

**Τ**ρώτος μεταβιβάζει την είδηση των σφαγών ο διευθυντής του Αγγλικού τηλεγραφείου στο Ηράκλειο, Φρειδερίκος Κάραμποτ, που ενημερώνει σχετικά τον αγγλικό στόλο στη Σούδα. Ξημερώματα της 26ης Αυγούστου αγκυροβολούν στο Ηράκλειο 13 θωρηκτά υπό τον Άγγλο Ναύαρχο Νόελ, που διατάζει να παρουσιαστεί αμέσως μπροστά του ο Εδεχέμ. Ο τελευταίος δεν μπορεί να προβάλει καμία δικαιολογία ούτε για τις φρικαλεότητες των ομοεθνών του ούτε για την προκλητική ανοχή του τουρκικού στρατού στις σφαγές και εμπρησμούς και τη φανερή συμμετοχή του στις λεηλασίες. Ο ναύαρχος του δηλώνει, ότι θα ξητηθεί η παραπομπή του σε δίκη και η παραδειγματική τιμωρία του, ενώ ταυτόχρονα του επιδίδει τελεσίγραφο με τους παρακάτω όρους:

- **Να αφοπλισθούν αμέσως όλοι οι Οθωμανοί.**
- **Να παραδοθούν εντός 48 ωρών οι πρωτουργοί των σφαγών.**

Και οι δύο αυτοί όροι υλοποιούνται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεκαεπτά (17) από τους πρωταιτίους, όσοι και οι Άγγλοι νεκροί των σφαγών, απαγχονίζονται στο μπεντένι της Καινούργιας Πόρτας και πολλοί άλλοι καταδικάζονται σε πολυετείς φυλακίσεις ή εξορία.



Απαγχονισμός ομάδας Βαζιθούνξούκων μετά τις σφαγές του Ηρακλείου.

**Α**κολουθούν ραγδαίες εξελίξεις: Οι Μεγάλες Δυνάμεις, είτε γιατί φοβούνται αντεκδικήσεις από τους οργισμένους Χριστιανούς, είτε γιατί αντιλαμβάνονται πλέον ότι μετά τις τελευταίες θηριωδίες των Τούρκων το ποτήρι έχει ξεχυλίσει, επισπεύδουν τις διαδικασίες απομάκρυνσης του Τουρκικού στρατού.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1898 η Εκτελεστική Επιτροπή ανακοινώνει στους χριστιανούς κατοίκους ότι “...Επίσημος είδησις ελθούσα χθες, ανήγγειλεν ότι οι εν Κωσταντινουπόλει Πρέσβεις των Δυνάμεων έλαβον οδηγίας από τας Κυβερνήσεις των να προσκαλέσωσιν την Πύλην να αποσύρη από την Κρήτην τα στρατεύματα και τους υπαλλήλους της...”

Με δεύτερη ανακοίνωση της 24ης Σεπτεμβρίου η Επιτροπή πληροφορεί ότι “...Οι Πρέσβεις επέδωκαν χθές εις την Υψηλήν Πύλην τελεσίγραφον διακοίνωσιν περί της ανακλήσεως του τουρκικού στρατού. Η διακοίνωσις ορίζει ότι η εκκένωσις πρέπει να αρχίσει τη 8 και να είναι τελειωμένη τη 23 Οκτωβρίου εν περιπτώσει αρνήσεως, αι Δυνάμεις θα ενεργήσωσι μόναι των την εκκένωσιν. Ένα λοιπόν μήνα και αι αλύσσεις, αι αποίαι από αιώνων εδέσμευνον την Κρήτην καταπίπτουν, θα δύναται δ' αύτη να κινηθή ελευθέρως και να χωρήσῃ ασφαλώς προς εντυχέστερον μέλλον...”

Πράγματι, με την πάροδο της προθεσμίας οι άγγλοι διώχνουν δια της βίας τον τουρκικό στρατό. Στις 3 Νοεμβρίου 1898 ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκαταλείπει το νησί.. Ο Γερμανός ανταποκριτής Μπαχ στέλνει στον γερμανικό τύπο το παρακάτω σχόλιο:

“....Η εκ Κρήτης απέλευσις των Τούρκων στρατιωτών και υπαλλήλων είναι πλέον γεγονός και τη 4η Νοεμβρίου ε. έτους κατελύθη πράγματι το επί της νήσου κράτος της ημισελήνου. Επί των Χανίων εκυμάτισεν η τουρκική σημαία από τας 20 Αυγούστου 1645, ήτοι εν όλω 253 έτη, επί του Ηρακλείου 229 έτη, επί του βράχου της Γραμβούσης 195 και επί του Πύργου της Σπιναλόγγας και της Σούδας 171. Οι πέλεκεις, οι σωζόμενοι επί των τειχών του Ηρακλείου εις ανάμνησιν της εφόδου της 27ης Σεπτεμβρίου 1669, κατερρίφθησαν, εξηφανίσθησαν τα εμβλήματα του κυριάρχου και οι μαρμάρινοι λέοντες οι επισκοπούντες από των χρόνων των Ενετών τας υπό τους πόδας των μεταβολάς, δεν βλέπουσιν πλέον ενόπλους τους μουσουλμάνους, τους νικήσαντας ποτέ την υπερήφανον δημοκρατίαν”.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρίγκηπας Γεώργιος ως Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης. Μετά από 250 χρόνια σκλαβιάς, οι Κρήτες μπορούν πια να ονομάζονται Ελεύθεροι.

Την καθοριστική για την απελευθέρωση της Κρήτης σημασία της μεγάλης σφαγής του Ηρακλείου, επισημαίνει ο Γ. Ασπρέας στο βιβλίο του *Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος*, ως εξής::

“...Σύμπας ο τουρκικός στρατός μετά της εν τη νήσῳ χωροφυλακής απήλθεν εκ Κρήτης την πρώιαν της 3ης Νοεμβρίου συνεπεία ανστηρού τελεστργάφου των Ναυάρχων επιδοθέντος προς τον Σακήρ Πασά. Η έξωσις αύτη ωφείλετο κατά μέγα μέρος εις την βιαιότητα και την έκτασιν των εν Ηρακλείῳ σφαγών της 25ης Αυγούστου κατά τας οπίας κατεσφάγησαν πλην μεγάλου πλήθους κατοίκων και εις Αγγλος αξιωματικός μετά 16 στρατιωτών...”



Σκηνή από την αποχώρηση των τελευταίων τούρκων σρατιωτών από την Κρήτη το Νοέμβριο 1898

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ  
ΠΡΟΣ

Foray signoyt boyexyoy & foroy  
to ourwoldas

forstarkly es lir tsoongiengvian 88 Lee  
tez spaxipalib say, oay zigocer obo nizgcor  
nala lir sruakur ipar awetlaedas traz  
nos i Tsoongieng spaxipalib say abor dai zup  
to spaxipalib ioneku ofa Tsoongieng zigocer as  
kor ra nebaibbaocer zigocera i Yukon  
wospaxipalib aro koy arwadipalib istan reia  
re oay dori öoor sin obrolor takeza ra  
uboori doale lir tsoongieng i ra reisula  
oay lir obrolcer fahm ipar oib da ondol  
spaxipalib lir tsoongieng spaxipalib aro koy zigocer  
to spaxipalib say udra say 6 tig ronlo rear  
spaxipalib 3 spaxipalib

Mr. F. W. Kinnaird 22 November 1891  
of deceased Major John



Επιστολή του αρχηγού Μαλεβιζίου Νικολάου Χατζάκη, δικηγόφου, προς τους οπλαρχηγούς και λοιπούς συμπατριώτες με την οποία ξητά να βοηθήσουν το γαλλικό και ιταλικό στρατό στη προσπάθειά του να καταλάβει από την ξηρά το Ηράκλειο.

*Γνωστοποίηση από την Ε.Ε. τηλεγραφήματος των αγγλικών αρχών με το οποίο καλούνται οι μάρτυρες των σφαγών να δόσουν στοιχεία για τα συμβάντα και τους ενόγκους.*

(Το πρωτότυπο της επιστολής βρίσκεται στο αρχείο του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου). ▼

