

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009



Τριακόσια σαράντα χρόνια
από την άλωση του Χάνδακα



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΗ τελευταία περίοδος τῆς πολιορκίας τοῦ Χάνδακα



Ἐντυπωσιακή χαλκογραφία τοῦ πολιορκούμενου Χάνδακα, ἀπό τὸν Ὄλλανδὸ N. Visscher.

Περὶ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰώνα, ἡ Κρήτη ἀποτελεῖ πλέον τὸ μοναδικὸ προπύργιο τῆς Δύσης σὲ ὄλοκληρη τὴν ἀνατολικὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου. Σημαντικὴ ναυτικὴ βάσι τῶν Ἐνετῶν, “κάρφος εἰς τὰ δῦματα” τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ νῆσος ἐξακολουθεῖ νὰ εὐημερεῖ, νὰ ἐμπορεύεται, νὰ πολεμᾶ, νὰ παράγει πολιτισμό. Δὲν εἶναι δύσκολο λοιπὸν νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὰ αἴτια τοῦ Κρητικοῦ πολέμου. Ἐὰν οἱ Ὀθωμανοὶ κατάφερναν νὰ καταλάβουν τὴν Κρήτη, θὰ ἀποκτοῦσαν τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία στὴ θάλασσα, στερώντας παράλληλα ἀπὸ τοὺς Ἐνετοὺς μία σημαντικὴ ναυτικὴ βάση.

Ἡ ἀφορμὴ δὲν ἦταν δύσκολο νὰ βρεθεῖ. Τὸ 1644 ἔνα τουρκικὸ καράβι ποὺ μετέφερε προσκυνητὲς στὴ Μέκκα δέχθηκε ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες Ἰππότες. Οἱ Τούρκοι δὲν δίστασαν στιγμὴ νὰ κατηγορήσουν τοὺς Ἐνετοὺς ὅτι προσέφεραν ἄσυλο στοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ μὲ τὸ πρόσχημα αὐτὸν νὰ κηρύξουν τὸν πόλεμο. Ἡ τουρκικὴ ἀρμάδα ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ ἀπὸ μία σύντομη στάση στὸ Ναυαρίνο –γιὰ νὰ παραπλανήσει τοὺς Ἐνετοὺς– τὴν 26η Ἰουνίου 1645, ἔφτασε στὸν κόλπο τῆς Γωνιᾶς, στὰ δυτικὰ παράλια τῆς νήσου. 7.000 γενίτσαροι, 14.000 σπαχῆδες καὶ 50.000 στρατιῶτες προήλασαν πρὸς τὴν πόλη τῶν Χανίων, γιὰ νὰ τὴν καταλάβουν μετὰ ἀπὸ πολιορκία 50 περίπου ἡμερῶν. Τὴν 22α Αὐγούστου τοῦ ἵδιου ἔτους τὰ Χανιὰ παρεδόθησαν στὸν κατακτητή, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει, μετὰ ἀπὸ ἀνάλογη πολιορκία, ἡ παράδοση τοῦ Ρεθύμνου τὴν 20η Οκτωβρίου 1646. Ἀπὸ ’κεῖ καὶ πέρα ἡ προέλαση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἀποτελοῦσε θέμα χρόνου καὶ μόνον.

‘Ωστόσο, ἔνα ὄχυρὸ μὲ περίμετρο τριῶν περίπου ἵταλικῶν μιλίων, μὲ ἐπτὰ προμαχῶνες καὶ τάφρο βαθιὰ σκαμμένη μέσα στὸν βράχο, ἡ πόλη τοῦ Χάνδακα –ἡ Κάντια ὅπως ἀρέσκονταν νὰ τὴν ἀποκαλοῦν οἱ Ἐνετοί– ἀντιστάθηκε σθεναρά. Παρὰ τοὺς ναυτικοὺς ἀποκλεισμούς, παρὰ τοὺς λοιμοὺς καὶ τὶς σιτοδεῖες, τὴν ἔλλειψη νεροῦ καὶ πολεμοφόδιων, παρὰ τὸν τρόμο καὶ τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα ἐπιβίωσης, οἱ Τούρκοι χρειάστηκαν 22 καὶ πλέον χρόνια γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ τὴν καταλάβουν.

‘Η πολιορκία τῆς πόλεως πέρασε διάφορες φάσεις. Τὸ πλῆθος τῶν χρονικῶν καὶ τῶν βιβλίων ποὺ ἔχουν γραφεῖ μὲ ἀφορμὴ τὸν *Κρητικὸν Πόλεμον*, ἀποδεικνύει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Δυτικῶν γιὰ τὸν Χάνδακα. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ*, ἔνας σύγχρονος τοῦ Κρητικοῦ πολέμου, ὁ Ὀλλανδός Olfert Dapper, περιγράφει τὴν τελευταία φάση τῆς πολιορκίας. Ὁ ἕδιος δὲν συμμετεῖχε, ἀλλὰ ἵσχυρίζεται ὅτι ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες του ἀπὸ κείμενα καὶ διηγήσεις ἀξιόπιστων μαρτύρων, τὶς ὁποῖες συγκέντρωσε στὸ «Περὶ τῆς Νήσου Κρήτης» μέρος μεγάλου ἔργου του, μὲ τίτλο: Ἐκριβῆς περιγραφὴ τῶν Νήσων τοῦ Ἀρχιπελάγους.

....
«Ἐτσι, τὴν 21η καὶ 22a τοῦ ἑδίου μηνὸς ἀποβιβάσθηκε ὅλο τὸ στράτευμα καὶ ὅσοι δὲν χτυπήθηκαν ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ πυροβόλα μπῆκαν στὴν πόλη. Τὴν 23η συγκάλεσαν ἐκεῖ μεγάλο πολεμικὸ συμβούλιο, ὅπου κατέληξαν ὄμόφωνα ὅτι ἡταν ἀδύνατον νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ προστατεύσουν τὴν πόλη, ἐκτὸς κι ἀν μὲ μιὰν ὑπεράνθρωπη προσπάθεια ἀποτολμοῦσαν δυναμικὴ ἔξοδο, γιὰ νὰ ἐκδιώξουν τὸν ἐχθρὸ ἀπὸ τὰ χαρακώματά του. Ἀποφάσισαν λοιπὸν νὰ ἐπιχειρήσουν γενικὴ ἔξοδο τὴν 27η τοῦ μηνὸς, καὶ νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ μὲ ὅλο τὸ ἵππικὸ καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πεζικοῦ, ἐνῶ τὰ πλοῖα, ποὺ εἶχαν ἀγκυροβολήσει κοντὰ στὸν προμαχώνα τοῦ Αγίου Άνδρεα, θὰ ἔβαλαν συνεχῶς κατὰ τῶν Τούρκων. Τὴν 26η ἀποβιβάσθηκαν ὅλα τὰ στρατεύματα καὶ τὴν ἕδια νύχτα ἀσχολήθηκαν μὲ τὶς προετοιμασίες τῆς ἔξόδου, ποὺ ἔπρεπε νὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν αὐγὴν. Ἔπρεπε τέλος νὰ ἔξοπλισθεῖ τὸ στράτευμα καὶ νὰ διαιρεθεῖ σὲ τέσσερα διαφορετικὰ σώματα¹.

Τὸ πρῶτο, τοῦ ναυάρχου *Beaufort*, διοικοῦσαν οἱ *Martel*, *Vandray* καὶ *Gravier*: τὸ δεύτερο – τὸ σῶμα τοῦ ἀντιναυάρχου – οἱ *Motte* καὶ *La Plante*: τὸ τρίτο ὁ ἵππότης *de Bouillon*, ὁ *Gabaret* καὶ ὁ ἵππότης *d'Ailly*, καὶ τὸ τέταρτο – τοῦ *Almeras* – οἱ *Pantier*, *La Roche*, *Fouter*, *Bitaud* καὶ ὁ ἵππότης *de Nesmond*.

Στὴ φρουρὰ τοῦ σώματος τοῦ Δουκὸς *Beaufort* ἀνατέθηκε νὰ βαδίζει στὸ ἀριστερὸν τοῦ ὅλου στρατεύματος, ἐνῶ ὁ ἕδιος διέταξε τὰ πλοῖα του νὰ πλησιάσουν ὅσο περισσότερο μποροῦσαν στὴ στεριά καὶ νὰ βάλλουν συνεχῶς κατὰ τοῦ ἐχθροῦ. Μετά, γεμάτος φλόγα καὶ θάρρος, κατέβηκε καὶ ὁ ἕδιος στὴν ξηρὰ καὶ ἐτέθη ἐπικεφαλῆς τετρακοσίων περίπου ἐθελοντῶν. Ἐπροηγοῦντο πενήντα γρεναδιέροι, ἀκολουθούμενοι ἀπὸ τρεῖς Ἰλες ἵππικοῦ, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ κόμητος *Dampierre*.

Τὰ συντάγματα τοῦ *Harcourt*, τοῦ *Conty*, τοῦ *Linieres*, τοῦ *Montpesat* καὶ τοῦ *Vendome* ἀποτελοῦσαν σῶμα ἐφεδρείας ἢ ὀπισθοφυλακῆς, χωρισμένο σὲ τέσσερα τμῆματα, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ κόμητος τοῦ *Choiseul*. Αὐτὸς ἐγκαταστάθηκε σὲ ἔνα ψηλὸ σημεῖο, γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἔνωση τῶν δυνάμεων τοῦ Βεζίρη, ποὺ εἶχε στρατοπεδεύ-

* Τὸ κείμενο αὐτὸν ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα τοῦ κεφαλαίου: «Ἡ Κρήτη ὑπὸ τὴν κατοχὴν τῶν Τούρκων αὐτοκρατόρων», στὸ «Περὶ τῆς νήσου Κρήτης», τμῆμα τοῦ ἔργου τοῦ Olfert Dapper, ποὺ ὅπως προαναφέρθηκε φέρει τὸν τίτλο: Ἐκριβῆς περιγραφὴ τῶν νήσων τοῦ Ἀρχιπελάγους. Τὴν μετάφραση ἀπὸ τὰ γαλλικὰ ἔκανε ἡ Αριστέα Τ. Πλεύρη.

1. Σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές ὁ *Morosini* εἶχε ἀντιρρήσεις, συμβούλευσε μάλιστα στοὺς Γάλλους νὰ ἀναβάλλουν τὴν ἔξοδο. Ὅπεραψε ὅμως στὴν ἐπιμονὴ τοῦ Δουκὸς τοῦ *Beaufort* καὶ τελικῶς ἡ ἔξοδος ἀποφασίσθηκε γιὰ τὴν 27η τοῦ μηνὸς Ἰουνίου.



Χάρτης τοῦ πολιορκούμενου Χάνδακα, τοῦ χαράκτη C. G. Decker.
Απὸ τὸ «Περὶ τῆς νήσου Κρήτης» ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ O. Dapper.

σει μπροστὰ στὸν προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Ἄνδρεα, μ' ἐκεῖνες τοῦ Ἀγᾶ τῶν Γενιτσάρων, ποὺ βρίσκονταν μπροστὰ ἀπὸ τὸν προμαχώνα τῆς Ἀμμου. Μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δεύτερης γραμμῆς τοποθετήθηκαν πενήντα τυφεκιοφόροι τῆς βασιλικῆς φρουρᾶς, για νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ περίπτωση ἀνάγκης. Τὸ ὑπόλοιπο ἵππικὸ εἶχε ἐντολὴ νὰ καλύψει ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ τὶς γραμμές ποὺ ἐκτείνονταν μέχρι τὸν προμαχώνα τῆς Ἀμμου. Τέλος, τὸ σύνταγμα τοῦ *Montperou* σχημάτισε ἔνα σῶμα φρουρᾶς τοῦ ὄχυροῦ τοῦ Ἀγίου Δημητρίου, ὥστε νὰ καλύψει τὰ στρατεύματα σὲ περίπτωση ὑποχωρήσεως, ἀν ἀναγκάζονταν δηλαδὴ νὰ ἀναδιπλωθοῦν καὶ νὰ ὀπισθοχωρήσουν. Ἐπίσης, πεντακόσιοι σκαπανεῖς διατάχθηκαν νὰ κατεδαφίσουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὰ ὄχυρώματα τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Ἄνδρεα.

Αφοῦ ρυθμίστηκαν ὅλα, βγῆκαν προτοῦ χαράξει ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Ἀγίου Γεωργίου καὶ σὲ ἄκρα σιγὴ προχωροῦσαν πρὸς τὸ στρατόπεδο τοῦ ἐχθροῦ. Άκομη καὶ τὰ φυτίλια ἦταν σκεπασμένα, γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν οἱ Τοῦρκοι. Ἡ ἐντολὴ ποὺ εἶχε δοθεῖ ἦταν νὰ ξεκινήσει ἡ ἐπίθεση μὲ τὴν αὐγὴ, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνατίναξη μιᾶς ὑπόγειας στοᾶς ποὺ εἶχαν προετοιμάσει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, ὥστε νὰ αἰφνιδιασθοῦν οἱ ἐχθροί, νὰ περιέλθουν σὲ σύγχυση, νὰ διαλυθοῦν καὶ νὰ τραποῦν εὔκολα σὲ ἄτα-

κτη φυγή. Έπειδὴ ἡ στοὰ ἦταν βαθειὰ σκαμμένη καὶ γεμάτη νερό, ἡ πυρίτιδα τοποθετήθηκε πάνω σὲ σανίδες καὶ ἵκριώματα, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀναφλεγεῖ. Ἡ ύγρασία ὅμως ἐκεὶ ἦταν τόση, ὥστε ἡ πυρίτιδα ὅχι μόνον δὲν μποροῦσε νὰ καεῖ, ἀλλ' οὔτε καν νὰ ἀρπάξει. Ἄλλοι βέβαια πιστεύουν ὅτι ἡ στοὰ εἶχε τόση πυρίτιδα, ὥστε οἱ μηχανικοὶ δὲν τόλμησαν νὰ τὴν πυροδοτήσουν, φοβούμενοι μῆπως προξενήσουν περισσότερο κακὸ στοὺς χριστιανούς, παρὰ στοὺς Τούρκους.

Τὸ πρόσταγμα γιὰ τὴν ἔξοδο δόθηκε μία ὥρα πρὶν τὴν αὐγὴν. Οἱ ἑθελοντές, ποὺ βρίσκονταν σὲ ἀπόσταση μισῆς μόλις βολῆς τουφεκιοῦ ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς μηχανές, ἐπιτέθηκαν σὲ δύο ὄχυρώματα, τὰ κατέλαβαν καὶ κατέσφαξαν ὅλους τοὺς Τούρκους ποὺ βρῆκαν ἐκεῖ. Τὸ ὑπόλοιπο στράτευμα ὅρμησε μὲ τὴν ἴδια ζέση καὶ θάρρος στὰ ἐχθρικὰ χαρακώματα, τὰ ὅποια κατέλαβε, ἔξοντάνοντας πάρα πολλοὺς ἐχθρούς. Κατέλαβε ἐπίσης καὶ τὸ ὄχυρὸ ἐπὶ τοῦ ὅποιου ἦταν κτισμένο τὸ πυροβολεῖο ποὺ ἔβαλλε κατὰ τοῦ ὄχυροῦ τοῦ Ἀγίου Δημητρίου, καθὼς καὶ μιὰ μεγάλη ἀποθήκη πυρίτιδας, καὶ ἀχρήστευσε ὅλα τὰ κανόνια τοῦ ἐχθροῦ.

Μόλις ἄρχισε νὰ φωτίζει, οἱ Τούρκοι, ἀντιλαμβανόμενοι τὸ ἐγχείρημα τῶν πολιορκουμένων, ἀναδιπλώθηκαν σ' ἕνα ὑψωμα, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸν *Néo Xándaka* [ὄχυρὸ Inadiye], καὶ ἀπὸ κεῖ, διαπιστώνοντας τὸ ἀνίσχυρο τῶν ἐπιτιθεμένων δυνάμεων, ἔφυγαν σὰν ἀστραπῆ, γιὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὰ χαρακώματά τους. Ὁ *Δούκας de Navailles*, θέλοντας νὰ ἀνακουφίσει τοὺς δραγόνους του, ποὺ πιέζονταν πολὺ ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ καὶ διέτρεχαν μεγάλον κίνδυνο, τοὺς καταδίωξε μὲ δύο συντάγματα πεζικοῦ καὶ δύο πυροβόλα.

Οἱ Τούρκοι ὡς τώρα βρίσκονταν σὲ μειονεκτικὴ θέση κι ἔτσι ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν καὶ πάλι τὰ χαρακώματά τους. Μέχρι στιγμῆς φαινόταν πῶς οἱ Χριστιανοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ νικήσουν κατὰ κράτος, ὥσπου ἔνα ἀτυχὲς γεγονός, ἡ αἰτία τοῦ ὅποιου ποτὲ δὲν ἔξακριβώθηκε, προξένησε τέτοια σύγχυση καὶ ἀταξία, ὥστε δὲν κατάφεραν πιὰ νὰ ἀνασυνταχθοῦν. Μιὰ βολὴ ἀνατίναξε ὁλόκληρη τὴν ἀποθήκη ποὺ εἶχαν καταλάβει, ἡ ὅποια περιεῖχε ἑκατὸν τριάντα τέσσερα καντάρια πυρίτιδας. Πολλοὶ σωματοφύλακες καὶ μεγάλοις ἀριθμός ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν σκοτώθηκαν ἢ τραυματίσθηκαν². Τοῦτο αἰφνιδίασε καὶ τρομοκράτησε τόσο πολὺ τοὺς Γάλλους, ὥστε δὲν μπόρεσαν νὰ συνέλθουν, φοβούμενοι ὅτι θὰ ἀνατιναχθοῦν ἀπὸ λεπτὸ σὲ λεπτὸ οἱ στοεὶς ποὺ βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, ἀν τὶς πυροδοτοῦσαν οἱ ἐχθροί. Διασπώμενοι λοιπὸν σὲ μικρότερες ὁμάδες, ἀκριβῶς ὅπως ἔκαμε καὶ ὁ στόλος, καὶ χωρὶς νὰ καταλάβουν τί προκάλεσε τὴν ἔκρηξη, ὁπισθοχώρησαν ἀτάκτως καὶ τρέχοντας ἄλλοι ἀπὸ 'δῶ κι ἄλλοι ἀπὸ 'κεῖ ἐτράπησαν σὲ ἐπαίσχυντη φυγή.

Οἱ διοικητὲς καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν γιὰ νὰ τοὺς συνεφέρουν καὶ νὰ τοὺς πείσουν νὰ ἐπιστρέψουν στὴ μάχη. Μάταια ὅμως – τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ

2. Ό Έβλαδ Τσελεμπί ἀναφέρει: *Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔνας στρατιώτης τοῦ πυροβολικοῦ ἔπινες καὶ εἶδε τοὺς ἀπιστοὺς κατάχαμα γύρω ἀπὸ τὰ κανόνια. Ἀντιλήφθηκε πῶς τὰ ὅπλα εἶχαν στομωθεῖ καὶ ἀναψε ἔνα φυτίλι ποὺ ὁδηγοῦσε στὴ μπαρούταποθήκη, πάνω στὸν ὅποια ἦταν ξαπλωμένοι οἱ καταραμένοι ἀπιστοί, ποὺ πετάχθηκαν στὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη.* Ο Ν. Σταυρινίδης ἀναφέρει μιὰ πληροφορία ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο κάποιου γερμανοῦ στρατιώτη: ..ἔνας γρεναδιέρος τῆς βασιλικῆς φρουρᾶς κατέβηκε μὲ ἀναμμένο φυτίλι σὲ ἔνα ὑπόγειο μὲ μπαρούτι καὶ προκάλεσε τὴν ἔκρηξη.



Ἡ διάταξη τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων ἔξω ἀπὸ τὸ φρούριο τοῦ Χάνδακα.
Χάρτης πιθανότατα τοῦ G. Corner φυλασσόμενος στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη.

κάμει στρατιώτες ποὺ ἄρχισαν νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους ἀμέσως μόλις πῆραν τὸ βάπτισμα τοῦ πυρός, νὰ γυρίσουν στὴ μάχῃ. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ βεβαιώσομε ὅτι δὲν εἶναι ἄδικες οἱ σφοδρὲς κατὰ τῶν Γάλλων κατηγορίες γιὰ ἔλλειψη σθένους, ἀφοῦ αὐτὸ ἀπέδειξαν καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση. Ἡσαν τόσο τρομαγμένοι, ὥστε κατέρρεαν στὰ πρῶτα πυροβολεῖα καὶ τὴν ὁπισθοφυλακή, χωρὶς τίποτα νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς συγκρατήσει – ἀν καὶ πρὸς τὸ τέλος ἀναθάρρησαν κάπως καὶ ἀντιστάθηκαν γιὰ λίγο στὶς δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ. Ὄταν ὅμως [οἱ ἐχθροί] κατέλαβαν τὸ ὄχυρὸ τοῦ Νέου Χάνδακα καὶ τὸν προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Ανδρέα, ἀναγκάσθηκαν πιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ χαρακώματά τους, ὑποκύπτοντας στὶς ἐπιθέσεις μεγάλης δύναμης Τούρκων. Κάποιοι λένε ὅτι ἔνας τόνος πυρίτιδας τῶν Φράγκων πῆρε φωτιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ πυρομαχικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τιναχθοῦν στὸν ἀέρα μερικοὶ στρατιώτες τους.

Ο κόμης τοῦ *Choiseul* καὶ ὁ *Bret*, τὰ ἄλογα τῶν ὁποίων ξεψύχησαν μπροστὰ στὰ μάτια τους, ἐμψύχωναν τόσο πολὺ τὰ στρατεύματα ποὺ διοικοῦσαν, ὥστε τὰ κράτησαν συντεταγμένα νὰ ἀντιστέκονται κατὰ τῶν ἐχθρῶν ὅσο περισσότερο μποροῦσαν. Ἐν τέλει ὁ δούκας *de Navailles* καὶ μερικοὶ ἄλλοι εὐγενεῖς τράβηξαν τὰ ξίφη τους κατὰ τῶν

ἐπιτιθεμένων Τούρκων κι ἔτσι ἡ ὑπόλοιπη φρουρά ἀποχώρησε ἀξιοπρεπῶς. Ὅσο γιὰ τὸν Δούκα τοῦ *Beaufort*, λένε ὅτι τόσο πολὺ ἀγανάκτησε ἀπὸ τὴν ἀνανδρία καὶ τὴν ἀνεπάρκεια τῶν στρατευμάτων του, ὥστε δὲν θέλησε νὰ κάμει πίσω οὔτε ἔνα βῆμα. Ὁρμησε ἀνάμεσα στοὺς Τούρκους, ὥσπου δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ προχωρήσει, καὶ καταπατήθηκε ἀπὸ τὸ πλῆθος. Ἀργότερα ἀναζήτησαν τὸ σῶμα του μὲ μεγάλο ζῆλο, ἀλλὰ μάταια. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἐτάφη κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ἀποθήκης ποὺ εἶχε ἀνατιναχθεῖ, προκαλῶντας τέτοιαν ἀναστάτωση στὰ χριστιανικὰ στρατεύματα. Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι σκοτώθηκε ἀπὸ βολὴ μουσκέτου, ποὺ διαπέρασε τὸ σῶμα του³.

Τὸν χριστιανικὸ στόλο ἀποτελοῦσαν ὄγδόντα μικρὰ καὶ μεγάλα πλοῖα, ἔξι τριήρεις καὶ πέντε γαλέρες. Ὁ στόλος, ποὺ σχημάτιζαν τὰ πλοῖα τοῦ Γάλλου βασιλέως, καθὼς κι ἐκεῖνα τῶν διαφόρων ιταλικῶν περιοχῶν καὶ τῆς Μάλτας, ἦταν ἀγκυροβολημένος πολὺ κοντὰ στὴ στεριά. Ἀπὸ κεῖ τὰ πυροβόλα του ἔβαλλαν κατὰ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, χωρὶς ὅμως ἴδιαίτερη ἐπιτυχία καὶ ὄφελος. Τὴν ἴδια ὥρα ἔνα γαλλικὸ πλοῖο μὲ τὴν ὄνομασία *Teréza*, ἐφοδιασμένο μὲ ἐβδομήντα χυτὰ κανόνια καὶ πλήρωμα τριακοσίων ἀνδρῶν, ἀνατινάχθηκε μὲ δόλο τὸ πλήρωμά του καὶ μόνον ἔξι ἄνδρες, ναῦτες καὶ στρατιῶτες εἶχαν τὴν τύχη νὰ σωθοῦν⁴.

Μετὰ τὴν τόσο κακὴ ἕκβαση τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος, ἀπὸ τὸ ὄποιο τόσα πολλὰ προσδοκοῦσαν, συγκάλεσαν νέο πολεμικὸ συμβούλιο τὴν 3η Ιουλίου, ὅπότε οἱ στρατηγοὶ πρότειναν νὰ ἐπιχειρηθεῖ νέα ἔξοδος μὲ δέκα χιλιάδες Γάλλους. Τὴν πρόταση ἀποδέχθηκε εὐχαρίστως ὁ Δούκας *de Navailles*, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ προπορεύονται τέσσερις χιλιάδες Ἐνετοί, ποὺ γνώριζαν καλύτερα ἀπὸ τοὺς Γάλλους τὶς συνθῆκες, τὴ διαμόρφωση τῆς τοποθεσίας, τὶς ὄχυρώσεις, τὶς ὑπόγειες στοεὶς καὶ τὰ χαρακώματα τῶν ἔχθρῶν, καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς καθοδηγήσουν. Οἱ προτάσεις αὐτὲς ἔπεσαν στὸ κενό, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιστράτηγος *Morosini* ἦταν ἀποφασισμένος νὰ ἔξοικονομήσει τοὺς ἄνδρες του μέχρις ἐνός.

Δὲν μπορέσαμε ποτὲ νὰ μάθουμε πόσοι ἦσαν πράγματι οἱ Ἐνετοί ποὺ ἔχασαν τὴ ζωὴ τους στὴν τελευταία αὐτὴ ἔξοδο, ἀν καὶ μερικοὶ συγγραφεῖς, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τὸ βεβαιώνουν, ἀνεβάζουν τὸν ἀριθμὸ τους σὲ χίλιους, ἐνῶ ἄλλοι μόνον σὲ πεντακόσιους.

Ο *Ricaut*, ὁ ὄποιος ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες του ἀπὸ κάποιο ἀξιόπιστο πρόσωπο ποὺ συμμετεῖχε στὸ στράτευμα, μαρτυρεῖ πώς ὅταν οἱ Τούρκοι καταμέτρησαν τὰ κεφάλια τῶν Γάλλων δὲν βρῆκαν περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸν πενήντα. Ἄλλοι ὅμως λένε πώς ἦσαν τετρακόσια ἢ πεντακόσια. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους μάλιστα ἀξιωματούχους καὶ ἐθελοντὲς σκοτώθηκαν, μεταξὺ αὐτῶν δὲ καὶ ὁ Δούκας τοῦ *Beaufort* – τὸ σῶμα τοῦ

3. Στὴν ἀναζήτηση τοῦ πτώματος τοῦ Δουκὸς *Beaufort* ἀναφέρεται καὶ ὁ Ἐβλιᾶ Τσελεμπὶ θεωρεῖ τὸν *Beaufort* γιὸ τοῦ βασιλέα τῆς Γαλλίας καὶ περιγράφει μὲ πόση ζέστη “οἱ ἀπιστοί” προσέφεραν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια γρόσια καὶ τριακόσια κάστρα στὸ νησὶ τῆς Μεσίνας, γιὰ νὰ παραλάβουν τὸ πτῶμα του, ἀν εἶχε σκοτωθεῖ. Ὁμως, λόγῳ τῆς μεγάλης ζέστης, τὰ πτώματα εἶχαν ἀλλοιωθεῖ καὶ δὲν κατάφεραν νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν. Πληροφορίες γιὰ τὴν ἀναζήτηση μᾶς δίδει καὶ ὁ *Bigge* (*Der Kampf um Candia in den Jahren 1667-1669*), σύμφωνα μὲ τὸν ὄποιον οἱ Τούρκοι ἀδειασαν μπροστά τους πέντε μεγάλα σακκιά μὲ κομμένες καὶ ἀλατισμένες κεφαλές Γάλλων, τὶς ὄποιες σκόπευαν νὰ στείλουν στὴν Κωνσταντινούπολη.

4. Η ναυαρχίδα (ἀλμυράντε, ὅπως ἀποκαλεῖ ὁ Μπουνιαλῆς τὸ γαλλικὸ πλοῖο μὲ τὰ πενήντα ὄκτω κανόνια) μετέφερε τὸν δούκα *de Navailles* στὴν Κρήτη, καθὼς καὶ τὸ ταμεῖο τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ. Τὸ 1975 ὁ Γάλλος Κουστώ, καὶ ἀργότερα ἡ Ἐφορεία Ἐναλίων Ἀρχαιοτήτων ἐρεύνησαν τὸ ναυάγιο. Τὰ εύρήματα εκτίθενται στὸ Ἰστορικὸ Μουσεῖο Ἡρακλείου.

όποίου δὲν βρέθηκε ποτέ – ό *Guise*, ό *de Roson*, καὶ πολλὰ ἄλλα σημαίνοντα πρόσωπα, καθὼς καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν.

Μεταξὺ τῶν τραυματιῶν ἀναφέρονται καὶ πολλοὶ εὐγενεῖς. Μόνον ἐπτὰ ὅμως ἥ δόκτω εἶχαν συλληφθεῖ αἰχμάλωτοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ μαρκήσιος *de Bois Dauphin*, γιὸς στρατάρχη τῆς Γαλλίας, καὶ ὁ *Mr de Chateau-neuf*, στοὺς ὁποίους οἱ Τούρκοι ἐπιφύλαξαν γενναιόδωρη μεταχείριση, ὅλως ἀντίθετη μάλιστα πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὰ ἔθιμα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Μετὰ τὴν ἐπιτυχία τους οἱ πολιορκητὲς σχημάτισαν ἔναν σωρὸν μὲ τὰ κεφάλια τῶν νεκρῶν, φτιάχνοντας – κατὰ τὸ ἔθιμο – ἔνα εἰδός τροπαίου. “Υστερα, γιὰ νὰ δείξουν τὴν χαρά τους, τὰ στερέωσαν στὶς λόγχες τους καὶ τὰ στόλισαν μὲ γιρλάντες ἀπὸ λουλούδια. Τὸ ἔκαναν, καθὼς ἔλεγαν, γιὰ νὰ εἰρωνευθοῦν καὶ νὰ προκαλέσουν τὸν Γάλλο θεὸ τοῦ πολέμου. “Ολα αὐτὰ δὲ συνοδεύονταν ἀπὸ τυμπανοκρουσίες καὶ φοβερὲς ἰαχές, καθὼς καὶ συνεχεῖς πυροβολισμοὺς τῶν μουσκέτων τους.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Δούκας *de Miranda* ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἰταλία μὲ νέο στράτευμα καὶ ἀγκυροβόλησε στὴν νῆσο Δία [Ντία]. Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του εἶχε 1500 ἄνδρες. Καθ’ ὅδὸν ὅμως τοῦ ἀπέμειναν ἔξακόσιοι – οἱ ὑπόλοιποι πέθαναν ἀπὸ τὶς λοιμώδεις ἀσθένειες, ποὺ προκάλεσαν οἱ κακουχίες καὶ ὁ καύσωνας. Κι ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ ἐπέζησαν, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἦσαν νέοι στρατιῶτες χωρὶς ἐκπαίδευση καὶ πεῖρα, ἦσαν καὶ σὲ ἔξαιρετικὰ κακὴ κατάσταση. Ἀποτελοῦσαν λοιπὸν ἀνεπαρκῇ ἐνίσχυση καὶ ἀσήμαντη βοήθεια γιὰ τὴν ὑπεράσπιση μιᾶς πόλεως ποὺ ἔπνεε τὰ λοίσθια. Τελικῶς τὴν ἐγκατέλειψαν καὶ οἱ Γάλλοι καὶ ἡ ἀναχωρησή τους ὅχι μόνον ἐξασθένισε τὴν φρουρά, ἀλλὰ καὶ προκάλεσε τὴν ἀποχώρηση πεντακοσίων καὶ πλέον στρατιωτῶν – Γερμανῶν, Ἐλβετῶν καὶ ἄλλων ἐθνοτήτων – ποὺ εἶχαν ἐνωθεῖ μὲ κείνους, μαχόμενοι ὑπὸ τὶς σημαῖες τους⁵.

Τὸ παράδειγμά τους ἀκολούθησαν οἱ ἐθελοντές, ποὺ ἀποχώρησαν κι αὐτοί, ἐγκαταλείποντας τὸν Χάνδακα σὲ τέτοια κατάσταση, ὥστε ἦταν ἀδύνατον πιὰ νὰ ἀντισταθεῖ. Καθὼς δὲν ἀπέμεναν περισσότεροι ἀπὸ τέσσερις χιλιάδες ἱκανοὶ ἄνδρες καὶ κάθε ἡμέρα πεντακόσιοι καὶ πλέον φονεύονταν ἀπὸ τὸν ἔχθρὸν ἥ ἔβγαιναν ἐκτὸς μάχης, ἦταν ἀδύνατον πιὰ νὰ μὴν πέσει ἡ πόλη στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Πρὸ αὐτῆς τῆς ἀπελπιστικῆς καταστάσεως ὁ Ἀρχιστράτηγος *Morosini* ἀναγκάσθηκε νὰ καλέσει τοὺς σημαντικότερους ἀξιωματούχους, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν ἀπὸ κοινοῦ τί ἔπρεπε νὰ κάνουν.

Κατέληξαν ὁμόφωνα ὅτι ἡ φρουρὰ ἦταν τόσο ἐξασθενημένη, ὥστε δὲν θὰ μποροῦσε πλέον νὰ ἀντισταθεῖ ἐπὶ πολὺ καὶ νὰ σώσει τὴν πόλη. Πολλῷ μᾶλλον, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ προμαχώνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα οἱ Τούρκοι εἶχαν προχωρήσει μέ-

5. Αποθαρρημένος ὁ Δούκας *de Navailles* ἀποχώρησε μὲ τὸν στρατὸ του τὴν 21η Αὐγούστου 1669, παρασύροντας τὰ γερμανικά, ιταλικά, ἐλβετικὰ καὶ μαλτέζικα στρατεύματα. Φαίνεται ὅτι οἱ ἀντεγκλήσεις καὶ οἱ διαπληκτισμοὶ μεταξὺ τοῦ *Morosini* καὶ τοῦ *de Navailles* εἶχαν δημιουργήσει μεγάλη ἐνταση στὶς μεταξὺ τους σχέσεις. Πολλές πηγὲς μάλιστα μιλοῦν σαφῶς γιὰ προειλημμένη ἀπόφαση τῶν Γάλλων νὰ ἐγκαταλείψουν τὸν Χάνδακα. Συγκινητικές εἶναι οἱ στιγμὲς ποὺ περιγράφει ὁ *Σταυρινίδης*, διόπου ...γονατιστοὶ κληρικοὶ καὶ ἄρχοντες παρακάλεσαν καὶ ἱέτευσαν τὸν *de Navailles* νὰ μὴν πάρει τὸ στρατὸ του ἀπὸ τὸ *Μεγάλο Κάστρο* καὶ νὰ μὴν τοὺς ἀφήσει νὰ πέσουν στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Ο *de Navailles* ὅμως ἔμεινε ἀσυγκίνητος καὶ τὴν νύκτα τῆς 20ῆς Αὐγούστου τὰ γαλλικὰ στρατεύματα ἐπιβιβάσθηκαν ἀπὸ τὸ λιμανάκι τοῦ *Δερματᾶ* καὶ ἀναχώρησαν γιὰ τὴν Ντία. Οἱ Τούρκοι, ποὺ πληροφορήθηκαν ὡμέσως τὴν ἀποχώρηση τῶν Γάλλων, ἐπιτέθηκαν κατὰ τοῦ φρουρίου, ἀλλὰ οἱ ὑπερασπιστὲς κατάφεραν νὰ τοὺς ἀπωθήσουν. Μετὰ ἀπὸ τὸ περιστατικό αὐτό, ποὺ ἔδωσε κάποια αἰσιοδοξία στοὺς πολιορκούμενους, ὁ *Moroζίνι* ἱέτευσε καὶ πάλι τὸν *de Navailles* νὰ διαθέσει τὶς δυνάμεις του, ἀλλ’ ἐκεῖνος ἀρνήθηκε καὶ πάλι κατηγορηματικά.

χρι τὰ τελευταῖα ὄχυρώματα, ποὺ ἥσαν εὐάλωτα, κτισμένα μὲ εὐτελῆ ύλικά, καὶ ἄρα τίποτα πιὰ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς σταματήσει. Ἐπὶ πλέον, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ προμαχώνα τῆς Ἀμμου εἶχαν προωθήσει τὶς ὄχυρωματικές τους θέσεις μέχρι τὰ νεώρια. Ἡσαν λοιπὸν σὲ θέση νὰ ἀποκλείσουν τὸν λιμένα σὲ ἐλάχιστο χρόνο, διακόπτοντας ἔτσι τὴν τροφοδοσία καὶ κάθε εἰδούς βοήθεια πρὸς τοὺς πολιορκούμενους.

Ἐτσι, συμφώνησαν τελικὰ νὰ συνθηκολογήσουν καὶ ἡ συνθήκη εἰρήνης ὑπεγράφη μεταξὺ τῶν Ἐνετῶν καὶ τοῦ Μεγάλου Βεζίρη⁶. Οἱ κυριότεροι ὅροι της ἥσαν:

1ον. Ἡ πόλη τοῦ Χάνδακα νὰ παραδοθεῖ στὰ χέρια τοῦ Μεγάλου Βεζίρη μὲ δόλο τὸ πυροβολικὸ ποὺ εἶχε πρὸ τοῦ πολέμου.

2ον. Τὰ φρούρια τῆς Σούδας καὶ τῆς Γραμβοῦντας καὶ τῆς Σπιναλόγκας, ποὺ βρίσκονται σὲ βραχονησίδες βορείως τῆς νήσου Κάντιας, νὰ μείνουν στὴν κατοχὴ τῶν Ἐνετῶν, ὅπως καὶ τὸ φρούριο ἡ ἡ πόλη τῆς Κλίσσας, ποὺ βρίσκεται στὴ Δαλματία.

3ον. Οἱ Ἐνετοὶ εἶχαν προθεσμία δώδεκα ἡμερῶν νὰ ἀποχωρήσουν μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους.

Συντάχθηκαν δύο ἀντίγραφα τῆς συνθήκης αὐτῆς, ἀπὸ τὰ ὄποια τὸ ἕνα, ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν Μεγάλο Βεζίρη καὶ σφραγισμένο μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ Σουλτάνου, εἶχε γραφεῖ σὲ δύο γλῶσσες, τὴν τουρκικὴ καὶ τὴν ἰταλική. Τὸ ἄλλο, ποὺ εἶχε ὑπογράψει ὁ Ἀρχιστράτηγος *Francesco Morosini* καὶ εἶχε σφραγισθεῖ μὲ τὴ σφραγίδα τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἐνετίας, ἥταν γραμμένο μόνο στὴν ἰταλική.

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῶν ὅρων τῆς συνθήκης ἔγινε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ὅμήρων, ποὺ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐνετῶν ἥσαν ὁ *Faustino da Riva*, γενικὸς τοποτηρητής, ὁ *Giovanni Battista Calbo* καὶ ὁ *Zacharie Mocenigo*, μόλις προηγούμενος Δούκας ἡ Δόγης τῆς Κάντιας, καὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὁ *Βελίρ Χασάν Πασᾶς*, ὁ *Μαχμούτ Άγᾶς* τῶν Γενιτσάρων καὶ ὁ *Γιγουρτσῆ Βέλ*, τεφτεδάρης ἡ *Θησαυροφόλακας*.

Οσο μεριμνοῦσαν γιὰ τὴν παράδοση τῆς πόλεως στὸν μεγάλο Βεζίρη, στὸ στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν ἐπικρατοῦσε νεκρικὴ σιγὴ καὶ καμμιὰ καταστροφὴ δὲν ἔγινε στὴν πόλη. Κατὰ τὴ διάρκεια δὲ τῶν δώδεκα ἡμερῶν, ποὺ ὁρίσθηκαν γιὰ τὴν ἀποχώρηση, οἱ στρατιῶτες ἀντάλλασσαν χαιρετισμοὺς πάνω ἀπὸ τοὺς προμαχῶνες καὶ τὰ ὄχυρώματα καὶ μιλοῦσαν μεταξύ τους γιὰ τὰ δεινὰ καὶ τὶς περιπέτειες τοῦ πολέμου, σὰν νὰ μὴν εἶχαν ποτὲ διαφορές ἀνάμεσά τους καὶ σὰν ὅλον τοῦτον τὸν καιρὸ νὰ μὴν εἶχε δώσει ὁ ἔνας στὸν ἄλλον ἀφορμὴ γιὰ παράπονο. Ο Βεζίρης ἔστειλε πολλὲς φορὲς χαιρετισμοὺς στὸν Ἀρχιστράτηγο *Morosini* καὶ στὸν μαρκήσιο *de Saint Andre de Montbrun*, γενικὸ διοικητή, καθὼς καὶ πολλὰ ἀναψυκτικά. Καὶ κεῖνοι ἀπὸ πλευρᾶς τους ἔκαμαν τὸ ἴδιο, ἀνταποδίδοντας ὅλες τὶς φιλοφρονήσεις του.

6. Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γάλλων ὁ Ἀρχιστράτηγος *Morosini* βρέθηκε σὲ δεινὴ θέση. Τὸ βράδυ τῆς 27ης Αὐγούστου συγκάλεσε πολεμικὸ συμβούλιο καὶ γνωστοποίησε τὴν ἀπόφασή του νὰ διαπραγματευθεῖ τὴν παράδοση τῆς πόλεως. Ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες πάνω σὲ ἔνα κατὶ μὲ λευκὴ σημαία οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν πολιορκούμενων προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιτύχουν συνάντηση μὲ τὸν Κιοπρουλῆ, γιὰ νὰ συζητήσουν τοὺς ὅρους τῆς εἰρήνης. Ἀποφασιστικὸ ρόλο ἔπαιξε ἡ παρουσία τοῦ Παναγιωτάκη Νικούσιου, Μεγάλου Διερμηνέα τῆς Πύλης, ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐκστρατείας συνόδευε τὸν Κιοπρουλῆ. Τελικῶς, στήθηκε χρυσοποικιλτὴ ἡ σκηνὴ τῶν διαπραγματεύσεων. Ἐκπρόσωποι τοῦ *Morosini* ἥσαν ὁ *Tomaso Anandi* καὶ ὁ *Στέφανος Σκορδίλης*, ἐνῶ ἀπὸ πλευρᾶς Τούρκων τὸν Κιοπρουλῆ ἐκπροσώπησαν ὁ *Ιμπραήμ Πασᾶς*, ὁ *Ζουλφικάρ Άγᾶς*, ὁ *Παναγιωτάκης Νικούσιος*, ὁ *Άγᾶς* τῶν Γενιτσάρων καὶ ὁ *Καρακιλὰκ Άχμετ Άγᾶς*.

Κατά τη διάρκεια τής πολιορκίας, άπό τὸ στρατόπεδο τῶν Ἐνετῶν σκοτώθηκαν ἡ τραυματίσθηκαν 39.985 ἄνδρες, ἐνῶ ἀπό τὸ στρατόπεδο τῶν Τούρκων 118.754. Τὰ πυροβολεῖα ποὺ εἶχαν στήσει οἱ Τούρκοι ἀπέναντι ἀπὸ τὸν προμαχώνα τοῦ Ἅγιου Ἀνδρέα καὶ τὸν προμαχώνα τῆς Ἄμμου ἥσαν ἐφοδιασμένα μὲ πενήντα ἑννέα κανόνια, ποὺ ἔριχναν βόλια βάρους πενήντα ἔως ἑκατὸν εἴκοσι λιβρῶν.

Οἱ Τούρκοι πραγματοποίησαν πενήντα ἔξι ἐφόδους κατὰ τῆς πόλεως καὶ οἱ Ἐνετοὶ ἐπιχείρησαν ἐνενήντα ἔξι ἐξόδους. Οἱ Ἐνετοὶ ἀνατίναξαν χίλιες ἑκατὸν ἑβδομήντα τρεῖς ὑπόγειες στοές – τὰ λεγόμενα φουρνέλα – καὶ οἱ Τούρκοι τετρακόσιες ἑβδομήντα δύο⁷. Οἱ Ἐνετοὶ χρησιμοποίησαν πενήντα χιλιάδες τριακόσιους ἑβδομήντα τόννους πυρίτιδας καὶ ἔριχαν σαράντα ὀκτὼ χιλιάδες ἑκατὸν ἑβδομήντα μπάλες κάθε μεγέθους, καὶ βάρους πενήντα ἔως καὶ πεντακοσίων λιβρῶν. Ἔρριξαν ἐπίσης 100.960 χειροβομβίδες ἀπὸ χαλκὸς καὶ σίδερος καὶ 84.874 ἀπὸ γυαλί. Ἔρριξαν 276.743 μπάλες κανονιοῦ διαφόρων μεγεθῶν καὶ χρησιμοποίησαν 18.044.951 λίβρες μολύβι καὶ 13.012.500 φυτίλια. Δὲν γνωρίζουμε μὲ ἀκρίβεια τὴν ποσότητα τῶν ἐφοδίων ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ Τούρκοι. Ἡ πόλη ἔπεισε στὰ χέρια τῶν Τούρκων τὴν Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, ἀφοῦ ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶχαν φύγει, ἐκτὸς ἀπὸ δύο Ἱερεῖς καὶ μερικοὺς πρεσβύτες Ἑλληνες, ὅλους ὑπέργηρους, μιὰ γυναίκα καὶ τρεῖς Ἐβραίους.

Ἐτσι πέρασε στὰ χέρια τῶν Τούρκων ἡ νῆσος τῆς Κρήτης, γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς ὁποίας χύθηκε τόσο αἷμα καὶ δαπανήθηκαν ἄπειρες ποσότητες πολεμικοῦ ὑλικοῦ, στὴ διάρκεια τῶν εἴκοσι πέντε ὀλόκληρων χρόνων ποὺ κράτησε ἡ πολιορκία – ἀφοῦ ἔκεινησε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1645. Ἐτσι ἀλώθηκε τοῦτο τὸ σπουδαιότατὸ ὄχυρο, ποὺ τὸ θεωροῦσαν ἀπόρθητο. Ἐτσι τελείωσε ἡ πιὸ φημισμένη πολιορκία τοῦ κόσμου, μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια, τρεῖς μῆνες καὶ 27 ἡμέρες⁸.

Τὴν προηγουμένη τῆς παραδόσεως, λίγο μετὰ τὰ μεσάνυχτα, οἱ χριστιανοὶ κατέβασαν τὸν μεγάλο σταυρό, ποὺ εἶχε στηθεὶ πάνω σὲ ἔναν προμαχώνα⁹. Περὶ τὴν ἐνάτη τη πρωιṇὴ ἔνας ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς βγῆκε ἀπὸ τὴν πόλη, βάδισε πρὸς τὸ στρατόπεδο τῶν ἔχθρων καὶ στάθηκε πάνω στὸ ρῆγμα τοῦ προμαχώνα τοῦ Ἅγιου Ἀνδρέα, γιὰ νὰ παραδώσει στὸν μεγάλο Βεζίρη τὰ κλειδιὰ τῆς πόλεως μέσα σὲ ἔνα μεγάλο ἀσημένιο σαγάνι. Ἀπὸ πλευρᾶς του, ἐνῶ παρελάμβανε τὰ κλειδιά, ὁ μεγάλος Βεζίρης τοῦ δωρητῆς μίαν ὡραία ἐνδυμασία στολισμένη μὲ ζιμπελίνα, καθὼς καὶ πεντακόσια χρυσὰ φλουριά, ἐνῶ πρόσταξε νὰ μοιράσουν στοὺς ἀκολούθους του ἄλλα διακόσια. Ὁ Βεζίρης θέλησε νὰ κάμει ἔνα δῶρο καὶ στὸν Ἀρχιστράτηγο Μοροζίνι, αὐτὸς ὅμως,

7. Οἱ ιστορικοὶ ἀποκαλοῦν δικαίως τὴν πολιορκία τοῦ Χάνδακα “ὑπόγειο πόλεμο”. Ἐκατοντάδες ὑπονομοποιοί, κυρίως Ἀρμένιοι, ἐσκαβαν ὑπόγειες στοές, τὶς ὁποῖς γέμιζαν μὲ πυρίτιδα καὶ τὶς ἀνατίνασσαν – τακτικὴ ποὺ ἐφάρμοζαν τόσο οἱ Ἐνετοί, ὅσο καὶ οἱ Τούρκοι. Ἀντιλαμβάνεται εὔκολα κανεὶς τὸν ἐκκωφαντικὸ θόρυβο, τὶς φθορές καὶ τὸν πανικὸ ποὺ προξενοῦσαν ἀπέτες οἱ ἐκρίζεις· κι ἀπόκεις δίνουνε φωτὶὰ κι ἄλλος σεισμὸς ἐγίνῃ / κι ἔλεγαν καὶ βουλούσινε ὅλοι τὴν ὥρα ἐκείνη. / Κι ὑστερα βγαίνει μιὰ βροντὴ μεγάλη καὶ μονυγάται... λέει χαρακτηριστικά ὁ Μπουνιαλῆς. Συχνὰ συνέβαινε οἱ ὑπονομοποιοί νὰ συναντῶνται, ὀπότε μεταξὺ τῶν ἀντιπάλων διεξάγονταν πραγματικὲς μάχες κάτω ἀπ’ τὴν γῆ.

8. Η πολιορκία ἔκεινησε τὸν Μάϊο τοῦ 1668 μὲ ἀνελέητο βομβαρδισμὸ τῆς πόλης.

9. Η ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τὸ ψηλότερο σημεῖο τοῦ φρουρίου, τὸν προμαχώνα τοῦ Μαρτινένγκο, ἔγινε τὴν 27η Σεπτεμβρίου, τὴν παραμονὴ τῆς παραδόσεως. Ὁ σταυρὸς εἶχε τοποθετηθεῖ ἐκεῖ μετὰ τὴν νίκη τῶν πολιορκούμενων τὸν Αὔγουστο τοῦ 1648, ώς σύμβολο τῆς ἀπαρτῆς πόλης.

ζητῶντας εὐγενικὰ συγνώμη, ἀρνήθηκε νὰ τὸ δεχθεῖ. Ὄσο συνέβαιναν αὐτὰ πάνω στὸ ρῆγμα τοῦ προμαχώνα, μερικοὶ γενίτσαροι θέλησαν νὰ μποῦν μὲ τὴ βίᾳ στὴν πόλη. Τοὺς ἀπώθησαν ὅμως οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἦσαν ἀκόμη στὶς σκοπιές, καὶ τρεῖς ἡ τέσσερις ἀπ' αὐτοὺς σκοτώθηκαν. Ὅταν ὁ Βεζίρης πληροφορήθηκε αὐτὴν τὴν ἀσχημία, κάλεσε τοὺς ὑπολοίπους ἐνώπιον του καὶ ἀνασκολώπησε δημόσια δεκαπέντε ἀπ' αὐτοὺς πάνω στὸ ρῆγμα¹⁰. Ἐπειτα ὁ *Topi Bachi* καὶ ὁ *Gebegi Bachi*, δηλαδὴ ὁ μέγας κύριος τοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὁ κύριος ἡ γενικὸς ἐπιμελητὴς τῶν ὅπλων, μπῆκαν καὶ παρέλαβαν τὸ φρούριο καὶ τὸ πυροβολικό. Καθὼς οἱ Τούρκοι ἔμπαιναν στὴν πόλη ἀπὸ τὸ ρῆγμα, ἡ ἐνετικὴ φρουρά, ποὺ δὲν ὑπερέβαινε πιὰ τοὺς δυόμισυ χιλιάδες ἄνδρες (πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὅποίους μάλιστα ἦσαν ἄρρωστοι καὶ οἱ περισσότεροι ρακένδυτοι) ἀποχωροῦσε ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, καὶ ἐπιβιβαζόταν στὰ πλοῖα¹¹.

Μεταξὺ τῶν Τούρκων στρατηγῶν ἡ ἀξιωματούχων ποὺ παρέλαβαν τὴν πόλη ἦταν καὶ ὁ τεφτεδάρης ἢ θησαυροφύλακας καὶ ὁ Ἀγᾶς τῶν γενιτσάρων. Λένε ὅτι ὁ πρῶτος, περνῶντας ἀπὸ τὸ ρῆγμα τοῦ προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα καὶ βλέποντας ὅτι ἀπὸ κεῖ τὰ ὀχυρώματα ἦσαν χαμηλὰ καὶ εὐάλωτα, στράφηκε ὀργισμένος στὸν Ἀγᾶ τῶν γενιτσάρων καὶ τοῦ εἶπε: χαρίσαμε δώδεκα ἡμέρες γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ μᾶς παραδοθεῖ ἔνας τόπος, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ πάρουμε σὲ δύο ὥρες.

Οκτὼ ἡμέρες μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν χριστιανῶν μπῆκε στὴν πόλη ὁ Βεζίρης ἀπὸ μιὰν ὑπέροχη γέφυρα ποὺ στήθηκε πάνω στὸν προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα. Μόλις ἔφθασε, ἐπισκέφθηκε τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα, ποὺ εἶχε μετατραπεῖ

10. Μετὰ τὴ συνθηκολόγηση, ὑψώθηκε στὸν προμαχώνα τοῦ Ἀγίου Δημητρίου μιὰ λευκὴ σημαία, σύμφωνα μὲ τὸ 7ο ἄρθρο τῆς συνθήκης, τὸ ὄποιο ἀνέφερε: *Εἰθὺς ὡς ὑπογραφεῖ ἡ συνθήκη ἐτούτη καὶ οἱ λευκὲς σημαῖες κυματίσον στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ φρουρίου, οἱ ἐμπόλεμοι εἰναι ὑποχρεωμένοι νὰ σταματήσουν κάθε ἔχθροπραξία τόσο πάνω στὴ γῆ, ὅσο καὶ κάτω ἀπ' αὐτὴν καὶ νὰ στείλουν τοὺς ὅμηρους τους, ποὺ θὰ ἔξασφαλίσουν τὴν ἀκριβῆ ἔφαρμογή τῶν ὄρων της.*

11. Τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1669 οἱ τελευταῖοι χριστιανοὶ στρατιῶτες ἐγκατέλειψαν τὴν πόλη. Τὰ γυναικόπαιδα καὶ οἱ υπόλοιποι κάτοικοι βρίσκονταν ἥδη στὴ Ντία. Οἱ χριστιανικὸς πληθυσμὸς τῆς Κρήτης ἀναζήτησε ἄσυλο τόσο στὶς βενετοκρατούμενες περιοχὲς καὶ κυρίως στὰ Ἐπτάνησα, ὅσο καὶ στὴν ίδια τὴν Βενετία. Φεύγοντας, οἱ χριστιανοὶ τοῦ Χάνδακα μετέφεραν τὰ κειμήλια, μεταξὺ ὅλων δὲ τὴ σεπτή κάρα τοῦ Ἀγίου Τίτου, τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μεσοπαντίτισσας, ποὺ βρίσκεται σήμερα στὸν ναὸ τῆς Santa Maria della Salute στὴ Βενετία, καὶ τὸ λάβαρο τοῦ τελευταίου ὑπερασπιστῆ τοῦ Χάνδακα, Ἀρχιστράτηγου Morosini, ποὺ βρίσκεται σήμερα στὸ Μουσεῖο Correr. Η κάρα τοῦ Ἀγίου Τίτου ἐπεστράφη στὸν ὁμώνυμο ναὸ τοῦ Ἡρακλείου τὸν Μάιο τοῦ 1966, μετὰ ἀπὸ τρεῖς περίπου αἰῶνες. Στὸν ὄρο τῆς συνθήκης ποὺ ἐπέτρεπε στοὺς Ἐνετούς νὰ πάρουν μαζὶ τους τὰ κειμήλια τῆς πόλεως, ὀφείλεται καὶ ἡ μεταφορὰ στὴ Μητρόπολη τῶν ἀρχείων τοῦ “βασιλείου” τῆς Κρήτης. Αντίγραφα ἐνὸς σημαντικοῦ μέρους τῶν ἀρχείων ἀπέκτησε πρόσφατα, μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἀειμνήστου ἐφόρου της Ν. Γιανναδάκη, ἡ Β.Δ.Β. Ἡρακλέιου. Ή κατάσταση τῆς πόλεως τὶς παραμονές τῆς παραδόσεώς της ἦταν πράγματι ἀπελπιστική. Ό N. Σταυρινίδης μᾶς δίδει μιὰ περιγραφή της μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἐνὸς Γάλλου ἀξιωματικοῦ: *Η πολιτεία ἦταν σὲ ἀξιοθρήνητη κατάσταση, οἱ δρόμοι ἦταν γεμάτοι ἀπὸ μπάλες κανονιῶν, ἄκουες βροντές καὶ ἀστραπές ἀπὸ τὶς κανονιές καὶ τὶς χειροβομβίδες τοῦ ἔχθροῦ· δὲν βρισκόταν οὕτε μιὰ ἐκκλησία ἡ ἔνα κτίριο ποὺ οἱ τοῖχοι του νὰ μήν είχαν χτυπηθεῖ καὶ ρημαχτεῖ. Όλα τὰ σπίτια ἦταν ἐρειπωμένα. Κακὲς ἀναθυμιάσεις ἀναδίδονταν παντοῦ. Όπου καὶ ἀν ἔστρεφες τὸ βλέμμα σου, ἔβλεπες στοὺς δρόμους στρατιῶτες πεθαμένους, πληγωμένους καὶ ἀνάπηρους (βλ. N. Σταυρινίδη, Η τελευταῖα περίοδος τῆς πολιορκίας τοῦ μεγάλου Κάστρου, Ήρακλείο, 1979, σ. 83). Ο Τσελεμπὶ λέει χαρακτηριστικά: ..δλες ἀντές οι μάχες μοιάζουν μὲ περίπατο στὰ ἀμπέλια τοῦ Ἰρέμι μπροστά στὴν πολιορκία τοῦ Χάνδακα. Απὸ τότε ποὺ ὁ Ἀδάμη ἤρθε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς στὴ γῆ, δὲν ἔγινε οὕτε καὶ θὰ γίνει τέτοια μάχη.*



Ο υπερασπιστής του Χάνδακα Φραγκίσκος Μοροζίνι

σε τζαμί. Άφοῦ ἔκαμε τὸ Ναμάζι, τὶς προσευχές του δηλαδή, κατέλυσε στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα, ποὺ ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένο γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ. Φιλοξενήθηκε ἐκεῖ θαυμάσια μὲ ἔξοδα τοῦ Σουλτάνου καὶ τοῦ προσέφεραν πεντακόσια πιάτα, μὲ πάμπολλα εἰδη ἔξαίρετων ἐδεσμάτων.

Ἡ πόλη βέβαια δὲν βρισκόταν πιὰ στὴν κατάσταση ποὺ ἦταν πρὸ τοῦ πολέμου. Απὸ τὰ πέντε μέρη ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν, τὰ τέσσερα εἶχαν ἐντελῶς καταστραφεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας. Ὄλα τὰ ἄμφια καὶ ὅλα τὰ κοσμήματα ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ σπίτια εἶχαν μεταφερθεῖ – δὲν ἀφησαν οὔτε τὶς κλειδαριές στὶς πόρτες. Τὰ περισσότερα ὅπλα ποὺ βρέθηκαν μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν Ἐνετῶν ἦσαν παλαιὰ καὶ ἐντελῶς σκουριασμένα. Πάνω στὶς ντάπιες δὲν βρέθηκαν παρὰ τριακόσια πενήντα μικρὰ κανόνια καὶ μέσα στὴν πόλη παρέμειναν πέντε μόνον κάτοικοι καὶ μερικοὶ πρεσβύτες Ἐλληνες, ὅλοι ἀδύναμοι καὶ ἔξασθενημένοι, τριάντα ἐν συνόλῳ ἄτομα. Κανεὶς δὲν εἶδε ποτὲ πιὸ φρικιαστικὸ θέαμα, πιὸ ἐκφραστικὴ εἰκόνα τῶν δεινῶν καὶ τῶν καταστροφῶν ποὺ ἀκολουθοῦν συνήθως τὸν πόλεμο.»



Σκηνὴ ἀπὸ τὴν πολιορκία τοῦ Χάνδακα.

Ἀπεικονίζει ἐπίθεση τῶν πολιορκουμένων σὲ ὄχυρὴ θέση τῶν πολιορκητῶν.
(Απὸ εἰκονογράφηση τοῦ 19ου αἰώνα).